

Ester og det lille lam – børnegudstjeneste for børn over 3 år.

Onsdag 2. september 2020 kl. 17.30-18.00 i Flintholm Kirke, Frederiksberg.

*Udarbejdet af: Annette Molin Brautsch, præst og Anne-Katrine Odgaard, musikformidler
Corona tid - Power point foran alteret – børn og familier på bænkerækker. Max 52 syngende.*

Rollefordeling: Præsten er fortæller, Korpige er Ester, Kirke og kulturmedarbejder er mor.

Rekvisitter: Krukker, pensel til mor, kurv, brænde, legetøjslam, lærred, computer.

Præludium på klaver

1. Ester forside

FORTÆLLER: Velkomst - præsentation af Ester/Karoline på 6 år.

Hun bor i byen Nazaret i Jerusalem sammen med mor og far.

Hun elsker at lege med de andre børn og kan også lide at synge – kan I også det?

(Ester vinker og smiler, slår evt. en vejrmølle)

FÆLLESSANG: Lille Guds barn hvad skader dig, tænk på din fader i himmerig!

Han er så rig han er så god, ingen kan stå hans magt i mod. O, Gud ske lov!

(1 vers x 3 med krop og fagter)

2. Pottemager billede

FORTÆLLER: Esters mor og far er pottemagere (5-6 potter fysisk i rummet (hvor den ene må gå i stykker).

Hun syntes det er spændende at gå forsigtigt rundt se hvor flotte og forskellige de er.

(Ester går rundt og kigger)

3. Far pottemager/mor pottebager (dobbelt billede)

FORTÆLLER: Det er Esters far, der laver krukkerne. Han laver dem af ler. Når krukken er klar maler Esters mor mønstre på krukkerne. Så bliver krukkerne brændt i ovnen – det kan sådan en krukke godt tåle, det går den ikke i stykker af. Når en krukke er færdig skal den sælges på markedet – sådan tjener Esters familie penge, så de kan få mad og bo i deres lille hus.

(Ester ender nede ved hoveddøren, hvor hun forsvinder ud i våbenhuset eller lign.)

4. Far peger på krukken

FORTÆLLER: "Ester – kom lige her ind" kalder hendes far "Esteeer" *(Ester skynder sig ind til far og ser op på power point billedet).*

FORTÆLLER: "Du skal hjælpe os med noget. Vi mangler brænde til ovnen. Gå ud i skoven og hent så mange grene og kviste, som du kan bære"

ESTER: ØV! Jeg skulle lige til at lege gemmeleg med de andre børn...

MOR: Det er godt at gøre, som ens forældre siger. Det ved du godt ikke?

FORTÆLLER: Jo, det ved Ester godt.

MOR: *(giver Ester en kurv på ryggen)* Se her Ester, jeg har flettet en kurv, som du kan bruge til at bære brændet i - Ligesom en skoletaske.

(Ester drejer sig frem og tilbage (lidt vildt) og vil se kurven på ryggen, men hun kommer til at vælte en krukke, som går i stykker).

(KÆMPE BRAG!)

5. Åh nej!

MOR: Åh nej

FORTÆLLER: "Undskyld", siger Ester.

MOR: Den krukke var kostbar

FORTÆLLER: "Det var ikke med vilje", siger Ester.

MOR: Det ved vi godt

(Ester kigger på de mange små potteskår. Hun prøver at samle dem / holder sig for munden)

FORTÆLLER: "Kan den ikke sættes sammen igen?" spørger hun.

MOR: Nej

FORTÆLLER: Ester er ked af, at hun har ødelagt krukken. Hun føler, at hun har gjort noget forkert. Også selvom det ikke var med vilje.

"Jeg ville ønske, at det ikke var sket", sukker Ester og får tårer i øjnene.

MOR: Ja, men sket er sket. Du kan ikke gøre det om. Men du kan gøre det godt igen ved at gå ud i skoven og hente kviste og grene.

6. Ester på vej ud i skoven

FORTÆLLER: Ester tørrer sine øjne og smiler. Så går hun hen til skoven med sivkurven på ryggen.

(Præsten og Kirke og kulturmedarbejder træder ud af deres rollen og taler direkte til menighed)

PRÆST: Synes I ikke, at hun blev ked af det? Var det ikke lidt synd?

Var det hendes skyld at krukken gik i stykker? Har I prøvet at komme til at smadre noget?

KIRKE OG KULTURMEDARBEJDER: Skal vi ikke lige hjælpe hende med at få humøret op igen?

FÆLLESSANG: Gå-sang om ikke at være bange og ked af det:

1. Ingen er så tryk i fare som Guds lille børneskare.

Fuglen ej i skjul bag løvet, stjernen ej højt over støvet.

2. Vore hovedhår han tæller, hver en tåre som vi fælder.

Han os føder og os klæder, midt i sorgen han os glæder.

(1 + 2 vers x 2 med krop og fagter)

7. Ester i skov / gråligt billede

FORTÆLLER: Ude i skoven ligger der mange kviste og grene på jorden. En fugl sidder i et træ og fløjter.

Ester sætter sivkurven på jorden og går straks i gang med at samle brænde. Alt det, hun samler, lægger hun i sivkurven. Da sivkurven er helt fyldt til randen, tager hun den på ryggen.

Hun skal lige til at gå hjem igen, da hun hører en lyd...

(Ester samler brænde ved hoveddøren)

FORTÆLLER: (til KK) Kan du høre noget?

KK: Næ, ka du?

KK: Næ, ka I?

FORTÆLLER: (hemmeligt) Mæh...

KK: Hov der var en lyd (Fortæller: Mæh...)

FORTÆLLER: Der var den igen!

(Ester reagerer også på lyden. Alle leder sammen med Ester efter lyden)

FORTÆLLER: Mæh! "Det lyder som et lille lam" tænker Ester.

Ester følger lyden og går længere ind i skoven. Hun kan høre, at hun kommer tættere på, for lyden bliver højere og højere.

– Mæh! Mæh!

8. Ester og lammet i skoven

FORTÆLLER: Pludselig kommer Ester til en lysning i skoven, hvor der ligger nogle store sten. Imellem stenene står der et lille lam og laver lyde. Ester kan se, at dets ene ben sidder i klemme mellem stenene.

"Nu skal jeg hjælpe dig", siger Ester til det lille lam.

Det lille lams ben sidder altså godt fast.

Det er svært at få det fri. Ester sveder og bruger alle sine kræfter. Til sidst lykkedes det! Hun får befriet det lille lam. Det var godt, tænkte Ester. Det lille lam slikker hende på kinden med sin varme tunge. Det kilder.

"Nu kan du løbe hjem til din familie" siger Ester til det lille lam.

Men det lille lam løber ingen steder. Det kigger bare på hende!

Ester forstår, at det lille lam ikke kan gå. Måske var benet brækket?

9. Træet og valget

(Præsten og Kirke og kulturmedarbejder træder ud af deres rollen og taler direkte til menighed og går evt. lidt i dialog med hinanden):

Hvad skal Ester dog gøre?

Hvis hun lader det lille lam blive alene ude i skoven, så bliver det spist af et rovdyr, når mørket falder på. Det ville være ondt og sørgeligt.

Svar fra børn/voksne...

Det bedste ville være, hvis hun kunne bære det lille lam hjem. Men hun kan ikke bære både brændet på ryggen og lammet i mine arme – det er alt for tungt. *(Ester viser tyngden).*

Ester vil gerne gøre det rigtige. Hun vil gerne komme hjem med en masse brænde, for så bliver hendes forældre glade. Men hun vil også gerne hjælpe det lille lam. Og hun kan ikke gøre begge dele.

Hun må vælge...

Hjernemassage - Hun tænker så det brager, *(ALLE opfordres til at massere hjernen.)*

Voksne kan få grå hår i hovedet af at bekymre sig og træffe valg.

Børn kan få ondt helt ned i maven, når der skal tænkes med hovedet.

Skal vi ikke lige lave noget hjernegymnastik sammen med Ester, så vi kan hjælpe hende med at tænke?

FÆLLESSANG: Hjernegymnastik, på Sigurd Barrett's melodi.

Så gør vi hjernemassage – og tænker højt - og tænker højt og tænker højt.

Så gør vi hjernemassage og tænker højt – Ja, vi tænker lige så højt som vi kan!

Så gør vi hjernemassage og blinker med øjnene...

Smiler stort... Klapper vildt... Hopper højt...

(Ester tømmer kurven for brænde foran power point. Ester går hen til det lille lam og sætter det ned i kurven).

10. Ester og lammet på ryggen

FORTÆLLER: "Nu går vi hjem til mig og giver dig en forbindelse på benet" siger Ester.

"Mæh" sagde det lille lam.

Ester tager sivkurven på ryggen og går ud af skoven.

På vej ind til byen tænker Ester på, hvad hendes mor og far vil sige, når hun kommer hjem uden brænde til ovnen. Vil de blive sure på hende? Vil de sige, at hun har gjort noget forkert?

Ester føler, at hun har gjort det rigtige. Hun føler, at hun har gjort noget godt. Men hun er ikke sikker.

"Bare jeg ikke får skældud" tænker Ester. *(Ester ned til hoveddør)*

(Mor ved Power Point, afventende udtryk – indtil hun ser Ester, så løber mor imod hende med åbne arme)

MOR: Vi har været så bekymrede og bange! Det tog så lang tid. Vi troede, at der var sket noget med dig.

FORTÆLLER: "Jeg har det godt" siger Ester.

MOR: Hvad er det du har i kurven, hvor er brændet?

FORTÆLLER: "Det er et lille lam" siger Ester

MOR: Er der noget galt med det?

FORTÆLLER: Det har brækket benet

11. De tre krukker

FORTÆLLER: Esters far og mor bliver ikke sure. De er glade for, at Ester har reddet det lille lam.

"Det var godt gjort, min pige" siger hendes far og så går han ud og henter det brænde, som hun havde samlet, så der kunne komme ild i ovnen til alle krukkerne

MOR: Jeg laver en forbindelse til det lille lams ben, Kom her og sæt dig ned, Ester. Jeg kan en fin lille lammesang – skal vi synge den?

FÆLLESSANG: Mæh sir det lille lam, mor jeg fryser jeg vil hjem.

Mæh sir' det store får, vent til aftenklokken slår, så skal vi nok komme hjem.

MOR: Skal vi ikke også bede et fadervor og håbe at lammet får det bedre snart?

Fadervor.

FORTÆLLER: Og så løber Ester ud og leger med de andre børn.

Lige ind til hendes mor kalder hende ind til aftensmad – de skal have lasagne – og det skal vi faktisk også lige om et øjeblik.

Men først må I gerne rejse jer og stille jer helt op på bænkerne, hvis I har strømpe sokker på og sprede armene ud til et kram fra Gud selv.

Er I klar?

Velsignelse

Postludium (Mæh, si'r det lille Lam)

(Alle hilser på Ester og lammet og får en bog i gave inden vi spiser sammen i salen)